

Zondag 26 augustus 2018

Kleur	: Groen
Zondagskind	: Tijn en Lenn v.d. Essenburg
Koster	: Arie Overbeeke
Organist	: Dick van Dijk
Lector	: Birgitta Breeuwer
Kerkrentmeester	: Bouke Jan Visser
Diaken	: Mario Batenburg
Ouderling	: Hans Sonneveld
Voorganger	: ds. Jan Offringa

VOORBEREIDING

Klokgelui en orgelspel: Alleen zu dir, Heer Jesu Christ
Johann Pachelbel (1653 - 1706)

Stilte

Welkom door de ouderling van dienst

Het zondagskind leest een versie en steekt de kaarsen aan:

*Bij licht en bij donker
is God ons nabij.
Hij houdt van de mensen,
van jou en van mij*

- de gemeente gaat staan -

Aanvangslied: Lied 657: 1 en 3

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed:

U belijden wij, God
als de goede macht
in en boven alles,
liefdevol en genadig,
scheppend en vernieuwend.

**Wees hier aanwezig, Heer,
laat ons delen in uw troost,
schenk ons kracht en inspiratie.
Amen**

- de gemeente gaat zitten -

We zingen: Psalm 78: 1 en 2

Woord van onderricht: Efeziërs 6: 1 – 4

6 ¹Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ²Toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ³Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. ⁴Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

We zingen: Alles wordt Nieuw III, 19: 1 en 4 (Als je geen liefde hebt...)



1. Als je geen lief-de hebt voor el-kaar, val-len de dro-men in dui-gen.



Dro-men van vre-de wor-den niet waar, kwaad is niet om te bui-gen.



Als je geen lief-de hebt voor el-kaar leef je bui-ten Gods glo-ri-a.



Als je geen lief-de hebt voor el-kaar leef je bui-ten Gods glo-ri-a.

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen.
Refrein.

TEKST EN UITLEG

Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...

We zingen met de kinderen: 'Wij gaan voor even uit elkaar': 1 en 3



Wij gaan voor e-ven uit el-kaar en de-len nu het licht.
Dat licht ver-telt ons iets van God. Op Hem zijn wij ge-richt.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

- De kinderen gaan naar hun eigen viering -

Inleiding bij de lezingen

Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:



Kom Geest van God, maak on - ze har - ten
o - pen, dat Chris - tus bij ons wo - ning vindt!

Schriftlezing: Marcus 8: 1 – 10 en 14 – 21

8 ¹Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ²‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. ³Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ ⁴Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ ⁵Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. ⁶Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. ⁷Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. ⁸De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. ⁹Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.

¹⁰Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta.

¹⁴De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. ¹⁵Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ ¹⁶Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. ¹⁷Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?’ ¹⁸Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer ¹⁹hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. ²⁰En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. ²¹Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

We zingen: Lied 762: 1 en 4

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 653: 1, 2 en 3

GAVEN EN GEBEDEN

Aandacht voor stichting Encelia – Bert Braam

We zingen: Lied 981: 1, 2 en 4

Inzameling van de gaven

1^e collecte voor plaatselijk diaconaat

2^e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk

3^e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw

Tijdens de collecte is er orgelmuziek

Vater unser im Himmelreich - Johann Pachelbel

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande: -

Slotlied: Alles wordt Nieuw I, 20: 1,2 (Laat de kind'ren...)



Laat de kind'ren tot mij ko-men, al - le al - le kind' - ren.
Laat de kind'ren tot mij ko-men, nie-mand mag ze hind' - ren.
Want de poor-ten van mijn rijk staan voor kind'ren o - pen,
laat ze al - len groot en klein bij mij bin-nen lo - pen.

2. Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen.

Het zondagskind dooft de kaarsen...

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)



A - men, A - men,
A - men.

Orgelspel: Toccata in d - Johann Pachelbel



Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Offringa - Matse voor dhr. en mevr. Schuurman - Vogelaar.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: k_nvliet@planet.nl

Pastorale zorg

Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.

werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,
gsm: 06 4989 4905

woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal,
tel: 0318 542 979

mailadres: j.offringa@planet.nl. Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.

Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.

Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonneveld,

Presentatie Encelia

Tijdens en na de dienst zal de heer Bert Braam, penningmeester van de Stichting Encelia uit Curaçao, iets komen vertellen over het werk van die stichting. Dat werk is onder meer gericht op crisisopvang voor jongeren. Aart en Corrie Batenburg, leden van onze kerkgemeenschap, zijn bij die stichting betrokken. Via de Werkgroep ZWO draagt u in de jaren 2018 tot en met 2020 financieel bij aan de realisatie van dat werk.

Bert zal niet alleen iets vertellen, maar zal ook op door u gestelde vragen ingaan. Een goede kans om te horen dat het werk van Encelia noodzakelijk is en dat uw geld goed wordt besteed.

U heeft toch ook een luisterend oor!

Koffiedrinken

Na de dienst bent u van harte welkom in de Open Hof om niet alleen te luisteren naar Bert Braam, maar ook om een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO heeft ook dit keer voor iets lekkers erbij gezorgd. Maar ja, voor iets hoort wat! U kunt daarom wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie staande kommetje leggen. Met dat geld wordt aan de kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme lunch gegeven. Zo wordt onze luxe omgezet in een eerste levensbehoefte voor die kinderen.

Hartelijk dank! Vorige keer heeft het kommetje € 32,64 opgebracht.

Let op, op zondag 9 september 2018 is er na de dienst in de Open Hof geen gezamenlijk koffiedrinken in verband met het programma van de startzondag.

Zomerse middaggebeden op woensdag in Grote Kerk

Onder het motto 'moment onderweg' is er elke woensdag van 4 juli tot 29 augustus van 12.00-12.30 uur een oecumenisch middaggebed in de kapel van de Grote Kerk. Daarin staan verstillend, bezinning en muziek centraal. De voorgangers komen uit de kerken in Wijk bij Duurstede en omgeving. De negende en laatste keer is op woensdag 29 augustus met ds. Jan Offringa en organist Pim Schipper. Na afloop is er koffie en een krentenbol!

WIJKSE ORGELKLANKEN 2018

Aanstaande donderdag 23 augustus is alweer het derde orgelconcert van dit seizoen. Het concert wordt dit keer verzorgd door Laurens de Man, hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht.

Zoals altijd begint het concert om 20:15 uur en is het programma te vinden op de website www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl

We rekenen op een grote opkomst!

Choral Evensong

Op zondagmiddag 2 september is er weer een Choral Evensong in de Grote kerk. Deze Evensong zal worden gezongen door het Wijks Vocaal o.l.v Bernhard Touwen. Psalm 119 zal deze viering centraal staan. U kunt luisteren naar muziek van: Attwood, Ayleward, Nares en Tallis. Daarnaast bent u van harte uitgenodigd om de Hymns met het koor mee te zingen. Liturg is Henk Kroese en organist is Pim Schipper. Aanvang: 16:00 uur

Zaterdag 1 september (Kleurrijk uit in Wijk) is de Grote Kerk 's-middags open en zaterdag 8 september (Open Monumentendag) de hele dag. In de kerk wordt dan een werkplaats ingericht waar onderdelen van het Harrison & Harrison-orgel "live" worden gerestaureerd. Ook wordt een presentatie verzorgd over de voortgang van de restauratie en zijn delen van het orgel te beluisteren. Iedereen is welkom.

Om te reserveren

Zondag 9 september 2018 is de Startzondag 'Rondje van de kerk'.

De startdienst begint om 9.15 uur, het programma duurt tot 14.00 uur.

Opgeven, graag voor maandag 3 september:

- per mail (voorkeur): keizerbatenburg@gmail.com

- op de intekenlijsten voorin en achterin de kerk

Graag vermelden: naam en adres, aantal personen, telefoon en mailadres, eventuele bijzonderheden (dieet, vervoer). Zie verder het nieuwe kerkblad.

www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl

Voor meer informatie: scriba@protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl

Kopij kerkbrief: kerkbrief.wbd@gmail.com (voor donderdag 19.00 uur)

Wilt u deze dienst beluisteren: www.kerkomroep.nl