



Van de voorzitter

Het voelde vreemd aan om te moeten besluiten om voor een aantal zondagen de kerkdiensten af te gelasten en voor de kerkenraad en het moderamen over te gaan tot email communicatie. De aanblik van lege schappen in de supermarkt en het hamstergedrag van mensen zijn minstens zo onwerkelijk. Van een meer afstandelijke benadering – het zal allemaal toch wel meevallen – zijn we aangekomen bij de realiteit zoals die tot ons komt via onze minister-president, het journaal en andere media.

Tegelijkertijd ontstond er een andere werkelijkheid, één die niet meer gaat om het eigen ik maar om het dienstbaar zijn aan elkaar. Omzien naar mensen in je omgeving. De klokken laten luiden als teken van hoop. En in plaats van boze mensen die tegen milieumaatregelen demonstreren, zien we nu demonstraties van steun aan onze verpleegkundigen. Zij gaan voorop in de zorg aan zieken, maar ook in het lopen van de bijbehorende risico's.

Er is nog een ándere werkelijkheid: de werkelijkheid van het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te bereiken, het vinden van creatieve oplossingen en het nemen van snelle beslissingen en dingen gewoon gaan doen! Deze nieuwe nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. Het idee lag al even op de plank en nu zetten we dit versneld in. Het is een middel om elkaar te blijven bemoedigen en te informeren over hoe we elkaar door de komende moeilijke periode heen helpen.

We doen dit in de overtuiging dat we gedragen worden door de Heer, in goede maar ook in zware tijden.

Met broederlijke groet,
Martin Smits, voorzitter kerkenraad.

Meditatie op TV

Ook komende zondagen houdt de Protestantse gemeente geen diensten in de Grote Kerk. Komende week gaan we de mogelijkheid verkennen om korte filmpjes op onze website te plaatsen.

Op zondag 22 maart verzorgt ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, om 9.20 uur op NPO2 een meditatief moment.

Thuis ter overweging: 'Levend water'

Lees vooraf: Johannes 4, 1-14

In dit verhaal vraagt Jezus een Samaritaanse vrouw om water. Maar niet veel later zijn de rollen omgekeerd. Jezus beweert dat Hij de dorst van deze vrouw kan lessen. Niet met water uit de put, maar met 'levend water'. Dat water wordt volgens Jezus in een mens 'een bron waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft'? Dat zijn nogal raadselachtige woorden, zoals je die vaker tegenkomt in het evangelie van Johannes. Waarover gaat het dan?

Al lezend kwam ik meerdere interpretaties tegen. Volgens de één gaat het bij levend water om de heilige Geest, volgens de ander om de liefde waarin Jezus ons laat delen. Een derde uitleg vermoedt dat dit water voor 'goddelijk leven' staat, dat is een bijzondere wijze van leven voor de dood. En een vierde denkt – net weer anders – aan 'eeuwig leven', dat ons na de dood te wachten staat. Zelf denk ik dat het Johannes te doen is om 'eeuwigheidsleven'. Dat is een bijzondere kwaliteit van leven in het heden, vol van geestkracht en liefde, waar de dood – ook als we ooit sterven – geen vat op krijgt.

Vandaag de dag kun je niet om de vraag heen: schenkt alleen Jezus 'levend water'? Is er in andere religies geen heil of wijsheid te vinden? Dat lijkt me moeilijk vol te houden. Ook andere tradities hebben hun rijkdom. Wel las ik ooit: wie water zoekt, kan beter één put van vijf meter diep graven dan vijf putten van één meter. Als kerk schrijven we anderen niet af, maar als het om diepgang gaat, zoeken we die vooral in onze eigen bronnen. Het is goed zo'n bewuste keuze te maken: onze bron is de Bijbel, onze weg tot God loopt via Jezus. Hij laat ons iets speciaals proeven: eeuwigheidsleven.

Om over na te denken of met anderen op door te praten:

Welke gedachten en associaties heb je zelf bij 'levend water'?

Kun je iets met dit verhaal in tijden van corona?

Wat spreekt je aan in andere tradities dan het christendom?

Jan Offringa

Gebed van de classispredikant

Hieronder een bewerking van het gebed dat classispredikant Trinette Verhoeven rondstuurde.

O God,

Toon uw compassie voor de hele menselijke familie die lijdt onder ziekte en angst en rouwt om wie gestorven zijn. Kom ons te hulp nu het coronavirus zich over de wereld verspreidt, schenk de zieken kracht tot genezing, help anderen zich te weren tegen infectie.

Maak ons waakzaam, oplettend en proactief, ook als het gaat om het bestrijden van andere ziekten zoals kanker, malaria, dengue en aids.

Genees ons van zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid als we ons enkel zorgen maken om wie ons lief zijn en anderen uit het oog verliezen.

Geef kracht en moed aan wie in de medische wereld werken: verzorgers en verpleegkundigen, schoonmakers en artsen, en alle allen die daar actief zijn.

Inspireer en verlicht alle onderzoekers die werken aan een vaccin.

Hoor ons roepen, o God.

Oproep

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl. De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op www.protestantsegemeentewijkbijduurstedel.nl.

Print een exemplaar uit voor iemand die niet online is! Kopij (max. 250 woorden) kan ingestuurd worden naar: kerkbrief.wbd@gmail.com

Pastoraat

Wie behoefte hebben aan een (telefonisch) gesprek, kunnen contact zoeken met de predikant of hun pastorale bezoeker (ouderling of medewerker). Als u niet paraat hebt wie uw pastorale bezoeker is, kunt u dit navragen bij Nel van Vliet, T: 0343 573 191 E: cvliet1947@kpnmail.nl

Rap

Onze dominee heeft plechtig beloofd het niet na te doen. Maar omdat het niet onaardig is, deze coronarap van een collega in Haarlem: <https://www.ad.nl/binnenland/61-jarige-dominee-maakt-corona-rap~a67058f9/>