

Nieuwsbrief 101, 17-2-2022



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 20 februari 2022, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Zevende zondag na Epifanie
Dienst van Schrift en Tafel

Organist: Jan Boerwinkel
Koster: Martin Smits
Livestream: Mario Batenburg
Diaken en lector: Riet Andringa
Kerkrentmeesters: Liesbeth van der Made
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: ds. Jan Offringa

Avondmaal wordt gevierd in een lopende vorm met eigen bekertjes. Tijdens de rondgang houden we gepaste afstand van elkaar. Kinderen kunnen tijdens de woorddienst iets voor zichzelf doen (al dan niet met een ouder) in de zijbeuk waar een krat met materialen staat.

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: 'Adagio uit Sonata II' – F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Welkomstwoord

In memoriam Gerrit Jan Rekké

We zingen: (melodie Lied 961)

*Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.*

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

God van alle mensen,
doorgloei ons met uw liefde
en doe weg uit ons midden
alles wat ons verhindert
om mens te zijn naar uw beeld
en bondgenoten van elkaar.
**Laat ons samen getuigen van U
en eensgezind elkaar nabij zijn.
Door Jezus, onze Heer. Amen**

We zingen: Psalm 62: 1,4

Woord van onderricht

We zingen: Lied 321: 1,2,7

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing.

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Lucas 6: 17-26 (NBV21)

We zingen: Lied 990: 1,2,3,6

Verkondiging

We zingen: Lied 385: 1,4

MAALTIJD VAN DE HEER

Collectedoel: plaatselijk diaconaat

Nodiging en richtlijn lopende viering

Tafelgebed

v. Vrede voor ons allen

a. Vrede voor de wereld

v. De harten omhoog

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer

v. Brengen wij dank aan de Eeuwige

a. Het past ons hem te danken

v. Heer onze God, het is goed U te danken...

We zingen: 'Heilige God'

(tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)

1. Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.

2. Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.

v. Hij, Jezus, is uw onvolprezen gave...

ONZE VADER

We zingen driemaal: Eet dit brood (Taizé)



Inzettingswoorden

Brood en wijn worden gedeeld

Dankzegging en voorbeden

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 315: 1,2

Zegen, overgenomen met gezongen *Amen*
(Lied 431b)

Orgelspel: *Menuet Gothique* -
L. Boëllmann (1862-1897)

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Overlijden

Op maandag 14 februari is Gerrit Jan Rekké overleden, in de leeftijd van 86 jaar. De uitvaart is op dinsdag 22 februari om 11.30 uur in de Grote Kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren. Ons medeleven gaat uit naar de zonen Anton en Robert met hun partners en kinderen.

'Stille Donderdag' op 24 februari

Stilte kan weldadig zijn maar is schaars in onze moderne tijd. We zijn begonnen om in deze (voor)vastentijd met een groep mensen op een aantal 'stille' donderdagavonden samen te komen om met elkaar het geraas van de buitenwereld even buiten te sluiten.

De eerste bijeenkomst was op 10 februari. Het was een mooie en bijzondere avond. De tweede bijeenkomst is gepland op 24 februari om 19.30 uur. Dit keer starten we in de Open Hof. De volgende data zijn 10 en 17 maart. De bijeenkomsten duren 1-1,5 uur. Wie wil meedoen is nog steeds van harte welkom en kan zich aanmelden per mail:

benpieterkop@gmail.com

Met vriendelijke groeten, Ria de Vries, Jolande IJkema, Menno Kooistra en Ben Pieter Kop

Ik wil wel weer of meer...

Met enige regelmaat kom ik mensen tegen die met de kerk wel een verleden maar geen heden kennen. Vaak liep het niet uit op een definitieve breuk, en nu leeft de gedachte af en toe weer of meer mee te gaan doen. Soms wordt dat expliciet aangegeven, soms klinkt het tussen de regels door. Dit 'w/meer' dat ze willen laat zich niet eenduidig duiden of invullen. De één wil, nadat een tijd lang afstand is genomen van het kerkelijk leven, gewoon weer eens onbevangen naar een dienst. Om zich daar welkom te weten en zonder daarover iets te moeten zeggen in de zin van uitleggen. De ander merkt dat alleen al de aanwezigheid in de Grote Kerk hem of haar raakt, of wil wel actief iets betekenen voor het gebouw of de kerkelijke gemeenschap.

Vaak smeult zoiets lange tijd en blijft het steeds weer liggen. Het kan ook best lastig zijn zo'n drempel te nemen. Nogal eens bestaat er huiver vanwege een (niet zelden verouderd) beeld bij hoe het toegaat in de kerk. Misschien geeft corona nu een duwtje in de goede richting. Op een of andere manier heeft de kerk haar waarde kunnen laten zien, als baken van hoop en vertrouwen of als gemeenschap met een aanstekelijke onderlinge betrokkenheid. Met een gemeente die welhaast gedwongen werd actief te zoeken naar andere vormen van kerk-zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen het meer en meer als pijnlijk ervaren dat de samenleving verhardt en het christelijke verhaal daaruit aan het verdwijnen is. We kunnen niet zomaar zonder kerk.

Laat ik het niet teveel invullen. Mij lijkt het waardevol dat mensen die zich herkennen in het motto 'Ik wil wel w/meer...' elkaar dit voorjaar ontmoeten rond de koffie en een glas wijn. Niet om hen snel binnen te hengelen, laat staan kerkelijk in te kapselen. Maar om in een open ontmoeting van elkaar te horen wat ons bezighoudt, wat we wellicht missen of waar we w/meer naar verlangen. Dan is het ook goed te horen wat iemand motiveert of juist tegengaat om w/meer te participeren in de kerk en hoe bepaalde drempels te slechten zijn.

Daarom kijk ik uit naar reacties op dit stukje. Als het er meerdere zijn, gaan we een plek in die prachtige Grote Kerk reserveren voor zo'n ontmoeting. Als het bij een enkele blijft, kom ik graag persoonlijk een keer langs.

Jan Offringa

Bloemengroet

De bloemengroeten van deze week zijn verzorgd door Miranda Batenburg en gaan naar Sandra Niesen en naar dhr. J. Meuleman.

Autodienst

In februari wordt er gereden door Fam. van Sprakelaar. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

Gastvrouw/gastheer zijn de Open Hof

Steeds vaker kunnen wij 's avonds de Open Hof verhuren. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die gastvrouw of gastheer willen zijn voor onze gasten. Van jullie wordt gevraagd om een kopje koffie of thee te schenken en evt. een wijntje of frisdrank. Informatie kunnen jullie krijgen bij Diny van Dam,

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa