



Liturgie voor zondag 6 maart 2022, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Organist: Sander Booij
Koster: Ton van der Made
Livestream: Henk Kroese
Lector: Maria Eigenhuis
Diaconie: Marion Grondijs
Kerkrentmeester: Kees van Vliet
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Titus Woltinge uit Amersfoort

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Improvisatie

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed

Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
**Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.**

We zingen: Psalm 91a

(allen gaan zitten)

Gebed om ontferming

overgenomen met Kyrielied 301j

We zingen: Lied 1008

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen Lied 333

Eerste lezing: Jesaja 58, 1-9 (lector)

We zingen: Lied 537: 1,2

Tweede lezing: Matteüs 4, 1-11 (voorganger)

We zingen: Lied 538: 1,2

Verkondiging

Moment van stilte

We zingen: Lied 1009

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

1^e collecte: ZWO/Rwanda

2^e collecte: Plaatselijk kerkenwerk

3^e collecte: Vergroening Grote Kerk



Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader,
afgewisseld met acclamatie: Lied 367d

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 1001

Zegen

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: Improvisatie

Tijdens of na het orgelspel verlaten we rij voor rij
de kerk

Collecte ZWO: Rwanda

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Herstart

Met een heerlijk gevoel begon mijn voorjaarsvakantie. Want wat was het geweldig dat we afgelopen zondag 27 februari zonder grote beperkingen bijeen konden komen in de Grote Kerk. Het leek een soort herstart voor jong en oud. Op deze jeugdzondag was de opkomst meer dan bemoedigend. Het JeugdTeam kon een mooie groep kinderen en jongeren begroeten in de Open Hof. En samen koffiedrinken na de dienst voelde ook weer als vanouds.

Als je in de dienst ook nog een nieuwe kerkrentmeester kunt begroeten, in de persoon van Coby Oppewal, mag je als gemeente vol vertrouwen naar de toekomst kijken. De Geest waait, het voelt allemaal als wind mee. Laten we die lijn doortrekken. Mooi perspectief is dat we de komende vier maanden weer om 11.00 uur kunnen kerken. Zo gaan we op naar Pasen en Pinksteren!

Jan Offringa

Openstelling Kerk

Deze maand willen wij starten met het openstellen van de kerk voor bezoekers op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Wij willen dit realiseren door de inzet van gemeenteleden.

Onze gasten kunnen in de kerk een moment van stilte zoeken, de kerk bezichtigen aan de hand van ons boekje over de kerk, luisteren naar orgel opnames en een praatje maken met onze gastvrouwen en gastheren. Onze kerkgidsen Hans en Kees is gevraagd om gemeenteleden in onze kerk wegwijs te maken.

Wij zoeken leden uit beide gemeentes om gastvrouw of gastheer te zijn, bijvoorbeeld eenmaal per maand. Graag willen we anderen laten zien en ervaren in welk prachtig monument wij kerk mogen zijn, een gebouw waarin ieder zijn of haar eigen beleving mag hebben. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jan Oechies, E: joechies@kpnmail.nl

Kamermuziek zondag 6 maart 16.00 uur

Op zondagmiddag 6 maart om 16.00 uur gaan we in de programmering van SCGK iets nieuws doen. We introduceren kamermuziek vanuit het Zuidelijk Transept van de kerk. Die plek, ook wel de Johanneskapel genoemd, ontstond in de tijd dat het Harrison & Harrison-orgel in de kerk werd geplaatst. Het blijkt een schitterende plek (zeker ook

wat akoestiek betreft) voor het maken van wat intiemere kamermuziek.

Deze zondagmiddag treedt het Mauritsensemble uit Utrecht op. Voor de gelegenheid plaatsen we een vleugel in de kerk.

U gaat o.a. luisteren naar het Pianokwintet in F Op. 34 van Johannes Brahms.

<https://youtu.be/wlCyGruIAPw>

Oproep autodienst

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die gemeenteleden willen rijden die graag de dienst willen bijwonen maar zelf moeilijk naar de kerk kunnen komen. Door verhuizing van een van de vrijwilligers zijn er nog maar vier rijders over.

U kunt zich aanmelden bij Joke Hofland, E: jokemailen@doeikonline.nl



JeugdTeam activiteiten

Afgelopen zondag 27 februari stond in het teken van de jeugdzondag. Het is alweer een tijd geleden dat we op deze wijze een zondag voor kinderen en jongeren hebben kunnen inrichten. Wat een mooi gezicht was het zondagom zoveel jeugd en jongeren in de kerk (terug) te zien en te mogen ontmoeten. In het kader van deze jeugdzondag hebben het Crèche-Team, het KinderkerkTeam en het JeugdkerkTeam een mooi activiteitenprogramma in de Open Hof (beneden) en in de bovenzalen georganiseerd. Prachtige momenten. De kinderkerk mocht maar liefst negen kinderen ontvangen terwijl de jeugdkerk vijf jongeren om de tafel had zitten.

Zondag 27 maart staat wederom in het teken van jeugdzondag. Ook dan zullen het Crèche-, het Kinder- en het JeugdkerkTeam weer mooie meetings organiseren. Houd daartoe de aankondigingen in de media in de gaten.

De vrijdagavond-inloop JOOP (JOngerenOntmoetingsPlek) kan om organisatorische redenen op 11 maart nog even geen doorgang vinden. We mikken nu op vrijdagavond 8 april.

Bloemengroet

De bloemengroeten van deze week zijn verzorgd door Hans Grevenstuk en gaan naar dhr. en mevr. Van Brenen-Haverkamp en naar mevr. N. Broer-Kooi.

Autodienst

In maart wordt er gereden door fam. Van Leeuwen. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag belten, dat kan tot 20.00 uur.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa