

# Nieuwsbrief 106, 24-3-2022



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 27 maart 2022, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente  
Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Orgel: Pim Schipper  
Zang: Sylvia van Schaik  
Koster: Coby Oppewal  
Livestream: Sjoerd Andringa  
Lector: Jelte Veenstra  
Diaken: Mario Batenburg  
Kerkrentmeester: Jan Oechies  
Ouderling van dienst: Nel van Vliet  
Voorganger: ds. Jan Offringa

O r d e v a n d i e n s t

## VOORBEREIDING

### Klokgelui

Orgelspel: Partita over psalm 122 –  
Geert Bierling (1956)

### Welkomstwoord

We zingen (staande): Lied 836: 1,5

### Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

### Drempelgebed

Goede God,  
hoe vaak niet zoeken we onszelf,  
draait het om onze naam en wil,  
bouwen we ons eigen koninkrijk  
en zijn we druk met dingen  
die dan nergens toe dienen.

**Wij bidden U: wil ons aanvaarden,  
houdt ons de hand boven het hoofd  
en richt onze ogen op de weg  
waarop Jezus ons voorgaat. Amen.**

*Allen gaan zitten*

We zingen: Psalm 122: 1

### Inleiding op de dienst

We zingen: Lied 185 (solo en allen)

## TEKST EN UITLEG

### Inleiding op de lezing,

afgesloten met gezongen Lied 333

*In het naspel gaan kinderen en jongeren naar hun  
eigen ruimte*

Eerste lezing: Lucas 15, 11-24

We zingen: Psalm 103: 3,5

Tweede lezing: Lucas 15, 25-32

We zingen: Lied: Psalm 103e (drie maal)

### Verkondiging

We zingen: Lied 896 (solo: 1,2,5, allen 3,4,6,7)

## GAVEN EN GEBEDEN



### ⇒ Inzameling van de gaven

1<sup>e</sup> collecte: Missionair werk: kliederkerk

2<sup>e</sup> collecte: Plaatselijke gemeente

3<sup>e</sup> collecte: Vergroening Grote Kerk

Dankzegging, voorbeden, stilte, Onze Vader

## ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 807: 1,3,5

Zegen, overgenomen met gezongen *Amen*  
(Lied 431b)

Orgelspel: Improvisatie over Lied 546

*Na de dienst is er koffiedrinken in de Open Hof*

### **Livestream**

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00  
uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>.

### **Jeugdzondag**

De aanduiding 'jeugdzondag' betekent dat er crèche, kinderkerk en jeugdkerk is. Net als vorige maand hopen we zowel jong als oud in de kerk te kunnen begroeten. We beginnen samen in de kerkzaal, en na een korte inleiding op 'de verloren zoon' en een bijpassend lied gaan bezoekers van de kinderkerk en jeugdkerk naar hun eigen ruimte. Na de dienst zien we elkaar weer bij de koffie en limonade.

### **Bloemengroet**

De bloemengroeten van deze week worden verzorgd door Miranda Batenburg en zijn bestemd voor mevr. A. Verkerk en voor mevr. E. Schuurman-Vogelaar.

## **Uitnodiging: Lentemaaltijd voor senioren (vanaf 70 jaar) op 21 april**

Het heeft even geduurd, maar de mogelijkheid om bij elkaar te komen is er weer! Op donderdag **21 april a.s.** worden onze senioren uitgenodigd voor een lentemaaltijd in de Open Hof. De inloop is vanaf 16.30 uur, de afsluiting is rond 19.30 uur. Deze uitnodiging geldt voor senioren vanaf de leeftijd van **70 jaar**. Om het niet te vol te maken in de Open Hof is het maximaal aantal deelnemers op 60 gesteld.

Geef u dus op tijd op bij **Hennie Lammertink**,  
E: [henniepeter@hotmail.com](mailto:henniepeter@hotmail.com). De deadline is maandagavond 11 april.

U kunt haar ook uw eventuele dieetwensen doorgeven en aangeven of u vervoer nodig hebt. De maaltijd wordt u aangeboden door de diaconie van onze protestantse gemeente. Wie een bijdrage aan de kosten wil leveren, kan na afloop iets doneren in een bus.

Met vriendelijke groet,  
Riet Andringa, Hennie Lammertink, Jan Offringa en Anneke Sterrenburg

## **Godt sprack alle dese woorden**

*Een avond over de gebodenschildering in de Grote Kerk*

Tegen de koorwand van de Grote Kerk bevindt zich een schildering van de Tien geboden. Het beeld daarvan staat velen van ons op het netvlies gegraveerd. Er zit aan die schildering een intrigerende vraag vast. Waar komt deze tekst vandaan? Rond de herkomst van die tekst zou een roman te schrijven zijn! Op **donderdag 7 april om 20.00 uur** is er een gemeenteavond van de beide gemeenten van de Grote Kerk. We gaan dan met elkaar zien hoe het zit met die schildering. Louis Wüllschleger heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar deze schildering. Hij zal ons het verhaal van die zoektocht vertellen. Niet alleen over de schildering, maar vooral over de inhoud daarachter, want daar gaat het natuurlijk om. We gaan ook prachtige muziek horen uit de tijd van de Gebodenschildering: het eind van de zestiende eeuw. We sluiten de avond af met een avondgebed. We gaan dan niet alleen luisteren, maar ook samen zingen: liederen uit het eind van de zestiende eeuw. Dat is een ervaring op zich: in een tijdmachine stappen en meebelevan hoe het in de 16<sup>e</sup> eeuw was...

Aan de avond wordt muzikaal meegewerkt door Marjolein de Wit (fluit) en Pim Schipper (orgel). Ook de beide predikanten van de Grote Kerk werken mee aan deze avond.

Iedereen is van harte welkom!

Joke Kroodsmā en Hans Liefhebber

## **Opbrengst gebak**

De opbrengst voor het gebak bij het koffiedrinken in de Open Hof op 13 maart, was € 42,40.

Hartelijk dank aan ons bakkersgilde, voor het heerlijke gebak.

De opbrengst komt ten goede aan de warme lunch voor onze schoolkinderen in Gambia.  
Vriendelijke groet, Jaap Swank

## **Autodienst: (herhaalde) oproep**

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die gemeenteleden willen rijden die graag op zondag de dienst willen bijwonen maar zelf moeilijk naar de kerk kunnen komen. Door verhuizing van een van de vrijwilligers zijn er nog maar vier rijders over. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende,

E: [jokemailen@doeikonline.nl](mailto:jokemailen@doeikonline.nl).

Vriendelijke groet, Joke Hofland

## **Stille Donderdag 31 maart**

In deze vastentijd zijn er mediatieve momenten georganiseerd op een aantal donderdagen. Aan het begin van deze vastentijd hebben we hierover geschreven. De groep is al vier keer bij elkaar geweest. Alle avonden hadden een andere vorm van stil worden. Het waren waardevolle avonden.

Op donderdag 31 maart is de laatste Stille Donderdag van deze periode. Na de bijeenkomst praten we verder over de eventuele vervolgstap. Wil je deze laatste keer aansluiten? Dan ben je van harte welkom! Geef je op bij ondergetekende,

E: [benpieterkop@gmail.com](mailto:benpieterkop@gmail.com).

Vriendelijke groet, Ben Pieter Kop

## **Missionair Werk (kliederkerk)**

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie minder vertrouwd is met kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. Het missionaire werk van de PKN ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.



## **Uit het JeugdTeam**

Zondag 27 maart vieren we onze tweede jeugdzondag. De teams van de jeugdkerk en de kinderkerk hebben het thema van deze zondag voor jullie verder uitgewerkt. De opkomst was tijdens de vorige jeugdzondag groot. We hopen dat er deze keer ook weer veel belangstelling voor het bijwonen onze meetings is. Wij hebben er veel zin in. Van harte welkom allemaal. We zijn bezig om onze eerste JOOP inloopavond in de Open Hof op vrijdagavond 8 april te organiseren. De JOOP inloop is voor jongeren vanaf 15 jaar. Noteer de datum vast in je agenda. Nadere informatie over het hoe en wat volgt spoedig. Houd de media in de gaten. Het JeugdTeam wenst jullie een mooie en inspirerende jeugdzondag toe.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis en Jan Offringa