



Liturgie zondag 19 juni 2022, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Eerste zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel

Organist: Pim Schipper
Koster: Dick Breeuwer
Livestream: Sjoerd Andringa
Diaken en lector: Birgitta Breeuwer
Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa

O r d e v a n d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Aria: *Jesu, du bist allzu Schöne* - Georg Böhm (1661-1733)

Welkomstwoord

Bemoediging (*allen gaan staan*)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed

Barmhartige God,
hier staan we voor U,
gewoon zoals we zijn,
met onze vreugde en pijn,
ons spreken en zwijgen,
ons slagen en falen.

**Laat ons delen in uw genade,
en sterk ons door uw nabijheid
om Jezus' wil. Amen**

We zingen: Psalm 84: 1,6

Allen gaan zitten

Woord van onderricht: Galaten 3, 25-29

We zingen: Lied 969

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Lucas 8, 26-39 (NBV21)

We zingen: Lied 942: 1,3

Verkondiging

We zingen: Lied 691

MAALTIJD VAN DE HEER

Aankondiging collecte

Nodiging en richtlijn lopende viering

Tafelgebed (voor de tijd na Pinksteren - naar Niek Schuman)

v. Vrede voor ons allen
a. Vrede voor de wereld
v. De harten omhoog
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer
v. Brengen wij dank aan de Eeuwige
a. Het past ons hem te danken
v. Met recht en reden, God...

We zingen: 'Heilige God'
(tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)

1. Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.

2. Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.

v. Gezegend is Jezus...

ONZE VADER

We zingen tweemaal: Eet dit brood (Taizé)

Eet dit brood, drink de wijn,
laat je voeden met Christus' liefde.
Eet dit brood, drink de wijn,
blijf vertrouwen: God lest je dorst

Inzettingswoorden

Brood en wijn worden gedeeld

Dankzegging en voorbeden

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 834

Zegen,
overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Allein Gott in der Höh sei ehr* - Georg Böhm (1661-1733)

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heiden en gaat naar mevr. M. Grondijs-Langerak en naar mevr. T. Hofstede-Wagenaar.

Autodienst

In de maand juni wordt er gereden door de familie Van Sprakelaar. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

Toelichting op de diaconale collecte

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven.

Abendmusiken in Lübeck: Bach en Buxtehude

Op vrijdagavond 17 juni (20.15 uur) vindt een concert plaats waarin Dietrich Buxtehude centraal staat. Ook werken van Johann Sebastian en Johann Christoph Bach zullen te horen zijn. Een paar indrukwekkende cantates komen langs. Het vocaal ensemble Multiple Voice zal worden 'bijgestaan' door barokensemble Cappella Maria Barbara. Het geheel staat onder leiding van Paul de Kok.

Buxtehude gold in zijn tijd als de meest vermaarde componist en organist van de Noord-Duitse barok. Bach (Johann Sebastian) reisde te voet naar Lübeck om daar zijn grote voorbeeld te horen.

(Eindelijk weer eens) Een concert met oude muziek om heerlijk de ogen bij dicht te doen en te genieten! Toegang is weliswaar gratis, zonder uw vrijwillige bijdrage kunnen we dit eigenlijk niet organiseren.

U bent in de kerk natuurlijk welkom. U kunt het concert ook meebeleven via de livestream:

<https://youtu.be/d5ozvhOAA7Y>

Namens het bestuur van de SCGK

Met vriendelijke groet, Sjoerd Vredenberg

De jarige kerk

Pinksteren is eigenlijk de geboorte van de kerk, nu zo'n 1990 jaar geleden. Want nadat de leerlingen na Pasen eerst nog wat moesten bijkomen van wat ze hadden meegemaakt, stonden ze op dat feest op eens in vuur en vlam en begonnen ze enthousiast te vertellen. Zo vormde zich om hen heen een eerste gemeenschap van christenen: het begin van de kerk. Daarom ging er in onze Pinksterviering niet alleen voor dopeling Joop Muis maar ook voor de jarige kerk een placemat door de banken. Daarop konden mensen schrijven wat ze kerk in deze tijd toewensen. Woorden als saamhorigheid, urgentie, openheid, ruimte, toekomst, jongeren en vertrouwen sprongen eruit.



Stuk voor stuk zijn het woorden om bij stil te staan. Bij mij staat 'urgentie' hoog in het vaandel. Kunnen we laten zien waarom de kerk

nodig is en ertoe doet, wat ze toevoegt aan ons leven van alledag en waarom het een verarming voor de samenleving is als ze er niet zou zijn? Samen daarover nadenken levert ongetwijfeld goede gesprekken op.

Hartelijke groet, Jan Offringa

Over de brug-dienst zondag 3 juli

Net als vorig jaar wordt er begin juli weer een bijzondere brugdienst georganiseerd voor de jeugd die in groep 8 zit. Dit jaar gaan Steffie en



Rosa over de brug. Een mooi moment dat samen met hen wordt voorbereid. Ook de teksten, liederen en gebeden bij deze gelegenheid worden samen met hen uitgekozen. Adres: Maarnse Grindweg 49 in Maarsbergen. Op de weg tussen Leersum en Maarsbergen links afslaan in een bocht (na Valkenheide/vakcollege Maarsbergen). Jan Offringa zal de dienst leiden, hij komt aansluitend op de kerkdienst van 9.15 uur in Wijk naar het terrein.

De Brugviering zal om 11.30 uur beginnen. Alle gemeenteleden die geïnteresseerd zijn kunnen erbij zijn. Ook bij de koffie met taart rond 11.00 uur. Van harte welkom, **wel graag een stoel meenemen!**

Brigitte de Roos, Liane Pot, Jan Offringa en Carine Sprokkereef

Samen lunchen in de Open Hof

Op donderdag 23 juni wordt in de Open Hof kosteloos een lunch aangeboden, met name bestemd voor mensen die vaak alleen eten. Wie erbij wil zijn, is welkom om 11.45 uur. De lunch duurt ongeveer van 12.00 tot 14.00 uur. Opgeven kan tot en met donderdag 16 juni bij Diny van Dam,

E: coendiny@ziggo.nl

Hartelijke groet, Diny van Dam

Werken van barmhartigheid

Vanaf Pinksteren is in de protestantse kerk van Cothen een mooie expositie rond de zeven werken van barmhartigheid. Die kerk is daarvoor speciaal opgesteld op 19, 25 en 26 juni van 13.00-16.00 uur. U bent van harte welkom



Hartelijke groet, Cobie de Boer, Maria Eigenhuis en Jan Offringa