

Nieuwsbrief 319, 23-04-2026

Liturgie zondag 26 april 2026, 11.00 uur

Grote Kerk - Protestantse gemeente
Zondag Jubilate

Organist: Pim Schipper
Koster: Peter Kroon
Livestream: Bert de Boer
Lector: Gerda Bakewel
Diaken: Martha Marie Bugel
Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: mw.ds. Elsje Braam uit Veenendaal

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging (*allen gaan staan*)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
**Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.**

We zingen: Psalm 66: 1,6

- *allen gaan zitten* -

Gebed om ontferming

overgenomen met Kyrirefrein: Lied 301j

Glorialied: Lied 648

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Eerste schriftlezing: Ezechiël 34, 1-10

We zingen: Lied 756: 1,5,6,7,8

Tweede schriftlezing: Johannes 10, 11-16

We zingen: Lied 283

Verkondiging

We zingen: Lied 23c

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven,

1. Diaconie/ZWO - Timon
2. Kerk

Orgelspel

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
acclamatie na de voorbeden: Lied 367e

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 650: 1,2,3,4,7

Zegen,

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroet van deze zondag gaat, als teken
van verbondenheid en meelevens naar dhr. en mevr.
Muis-Priester en naar mevr. M.C. Metzlar-Peeters.
De boeketten zijn namens het bloemengilde verzorgd
door Tineke Groeneweg.



Bericht uit de bloemengroep

In verband met beperkte inzetbaarheid van de bloemengroepleden zijn we op zoek naar versterking. Wie doet er met ons mee? Spreek ons aan of neem contact op met een van ons als u belangstelling heeft.

Ook vragen we vanaf begin mei ondersteuning aan aanwezige gemeenteleden om de bloemen weg te brengen. Dit zal door de ouderling van dienst gevraagd/afgekondigd worden.

Namens de bloemengroep:

Gerrie, Marit, Marianna, Miranda en Tineke

Geen koffiedrinken na de dienst

Op verzoek van de hervormde gemeente is er geruild van week voor het koffiedrinken.

Dat wil zeggen dat er voor onze gemeente komende zondag na de dienst geen koffiedrinken is.

Diaconale collecte voor Timon

Stichting Timon is ontstaan in de provincie Utrecht; vandaar ook onze speciale betrokkenheid. Timon werkt nu overal in Nederland in alle vormen van jeugdhulpverlening. Daarin doet zij vanuit haar geloofsovertuiging meer dan het gewone. Naast de reguliere hulpverlening zorgt zij voor een thuis-gevoel van onschatbare waarde zoals een gezellige gezamenlijke huiskamer en een eettafel waar altijd een bordje voor je klaar staat. Kinderen die nooit hun verjaardag vierden, worden verrast met slingers en een cadeautje. Tieners koken met vrijwilligers en spelen samen spelletjes. Er is goede begeleiding van de pleeggezinnen met trainingen zoals 'omgaan met trauma's bij kinderen'. Vrijwilligers ontvangen coaching om als goede buur liefdevol om de jongeren heen te staan.

Al deze dingen worden niet vanuit de overheid vergoed en zijn alleen mogelijk met uw steun.

Met uw bijdrage willen wij dit werk graag ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie/ZWO,

Martha Marie Bugel

Kerken in Nederland luiden de klokken

Op woensdag 29 april om precies 16.20 uur worden kerken in heel Nederland opgeroepen om vijf minuten lang hun klokken te luiden voor gewortelde kinderen in Nederland. Met deze landelijke

actie vragen initiatiefnemers aandacht voor de positie van kinderen die hier zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun toekomst. De actie sluit aan bij het kerkasiel dat inmiddels al meer dan 500 dagen wordt verleend aan de familie Babayants in de Open Hof in Kampen. Met dit kerkasiel vragen betrokkenen aandacht voor de situatie van de ouders Alexandr en Karina en hun kinderen Aram, Ariana, Amelia en Alexa. Tegelijk klinkt hiermee een oproep voor alle 420 gewortelde kinderen in Nederland die in een vergelijkbare situatie verkeren.

Met het klokkenluiden willen de initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk de stem van deze kinderen versterken. Waar hun stem in het publieke en politieke debat vaak te zacht blijft om gehoord te worden, kunnen kerken die stem helpen dragen door op hetzelfde moment hun klokken te luiden.

Gezocht: deeltijd pleeggezin

De Rading, Jeugd- & opvoedhulp zoekt voor een jongen van 10 jaar voor twee weekenden per maand een pleeggezin in (de omgeving) van Wijk bij Duurstede. Zijn moeder heeft door haar medische situatie niet altijd de draagkracht en energie om haar zoon de aandacht te geven die hij nodig heeft. Jeffrey* is een gevoelige, lieve, zorgzame jongen die gek is op dieren én het leuk vindt om te voetballen, zwemmen en gamen. Jeffrey zit in groep 5. Ook school omschrijft hem als een lieverd. Jeffrey's moeder gunt hem een gezin waarop hij mag leunen en waar hij niet hoeft te zorgen. Het is de bedoeling dat hij er zelf op de fiets naar toe kan. Een gezin in Wijk bij Duurstede heeft daarom de voorkeur, óf een dorp/stad binnen een straal van 5 km. We zoeken een pleeggezin (een stel, maar iemand alleen mag ook) dat om het weekend beschikbaar is. Daarnaast is het prettig als Jeffrey door de week eventueel extra kan worden opgevangen. Een gezin met eigen kinderen zou hij gezellig vinden.

Meer info: De Rading, T: 030-272 4353.

*) Jeffrey is niet zijn echte naam.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer en Marieke Borgers